

## Zonnig en zinnig op het zijterras

... zomaar een vrijdagmiddag aan de picknicktafel op het zijterras.

Het gesprek gaat, hoe kan het ook anders rond borreltijd, over... tennis, en dan met name de spelregels.

*"Zeg nou zelf, dit hele spelletje kan toch een stuk efficiënter als je de telling aanpast. Dat eindeloze gedoe van voordeel-nadeel-deuce over en weer, gewoon voor- of nadeel en dan het winnende punt, no more -deuce again-."*

*"Ja, maar dat haalt de spanning er wel een beetje uit, tennis gaat toch over emotie, niet over efficiency."*

*"Over efficiency gesproken, ik zie alleen maar lege glazen, wie haalt de volgende bierpitcher, of doe er maar meteen twee."*

Twee pitchers verder zijn we er nog steeds niet helemaal uit. De blikken, en daarmee het gesprek, richten zich op baan 1, waar vier jongetjes van een jaartje of 11 een niet onverdienstelijk partijtje staan te spelen.

*"Hoeveel staat het?"*

*"4-3, 40-30, setpoint."*

*"Setpoint? Hoeveel bier heb je eigenlijk op?"*

*"Nee, maar de jeugd speelt maar 5 games per set."*

*"Omdat het zulke topfitte jonge goden zijn zeker, misschien zouden we dat voor ons moeten invoeren, vijf games per set, lekker efficiënt en dan weer des te sneller aan het bier."*

*"Over bier gesproken, ik zie alleen maar lege glazen, wie haalt de volgende pitcher?"*

Kwam het door het bier, of was het een meeuw, die het niet kon nalaten als bijdrage aan de uiterst zinnige discussie een kloeke kledder op de tafel te kwakken (daarbij kans ziend de halfvolle bierpitcher op 2cm te missen)? In ieder geval was de discussie, evenals de wedstrijd op baan 1, onbeslist, en ging het gesprek ineens niet meer over de regels van het edele tennisspel, maar over groene halsbandparkieten, ook altijd een actueel issue in het Vondelpark.

*"Prachtig toch, er moet ook ruimte zijn voor exoten."*

*"Nee joh, weg met die beesten, we gedogen ze, maar als ze uitgeprocedeerd zijn, moeten ze terug naar hun thuisland, het is eigenlijk gewoon een meer-minder vraagstuk."*

*"Zeg, dit wordt me allemaal een beetje te politiek, trouwens die pitcher is alweer bijna leeg, kan iemand effe een nieuwe halen?"*

*"Goh, toch wel typisch dat je dat zo ziet, voor mij is die pitcher halfvol, net als m'n glas. Hoe staan jullie daar in jongens, zeg maar, qua levenshouding....?"*

Wat zomaar een zonnige vrijdagmiddag leek, bleek kenmerkend voor het Kattenlaanterras: eindeloze, soms oeverloze conversaties, (on)zinnige opmerkingen over en weer, voor- en nadelen die elkaar afwisselen, en af en toe op zo'n deuce-momentje, waarop het gesprek even onbeslist is. ... en dan altijd wel weer iemand die drank gaat halen.

Marlous van Eijsden

Mei 2015